

Vraag het aan Morya**Kijk nuchter en open naar de anderen**

“De openheid die er groeit tussen mensen is heel belangrijk. De wereld zou anders zijn indien de ene mens voor de andere open zou kunnen komen en nuchter zou kunnen kijken naar de ander. Niet dat hij de ander in de bloemetjes zet, dit is absoluut niet nodig, het leidt zelfs af. Je moet de ander nuchter kunnen benaderen, zien waar zijn goede kanten zitten en waar de foutjes, de kleine kantjes zitten, waar de onhebbelijkheden zitten. Dit mag je durven zien, in jezelf en in de ander, dit is belangrijk. Daar moet je niet voor terugdeinzen.

Durf scherp te kijken. Hoe scherper hoe beter. Maar je moet het niet meedelen want dat is iets anders!”

A handwritten signature in dark red ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 2: De weg van eenvoud”
(uit hoofdstuk 1: ‘Vragen stellen in een veranderende wereld’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 165

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


